

Εργασίες**1. Επιλέγουμε το Σωστό (Σ) ή το Λάθος (Λ).**

- | | |
|--|-----|
| Οι μαθητές πίστεψαν αμέσως τις μυροφόρες γυναίκες. | Σ Λ |
| Ο Χριστός εμφανίστηκε στους μαθητές του για να πιστέψουν ότι αναστήθηκε. | Σ Λ |
| Οι μαθητές δεν είχαν καμία αμφιβολία ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί. | Σ Λ |
| Οι μαθητές μαζεύονταν σαν κυνηγημένοι. | Σ Λ |
| Ο Χριστός τους προέτρεψε να ζουν χωριστά και αγαπημένοι. | Σ Λ |
| Ο Χριστός έστειλε τους μαθητές του να βαφτίσουν καινούριους μαθητές. | Σ Λ |
| Ο Χριστός μετέδωσε στους μαθητές του θεία φώτιση. | Σ Λ |
| Οι μαθητές δεν μπορούσαν να κάνουν θαύματα. | Σ Λ |
| Μετά τα τελευταία του λόγια, ο Χριστός πήγε στα Ιεροσόλυμα. | Σ Λ |

2. Με βάση την τελευταία παράγραφο του μαθήματος και τα δύο κείμενα των παραθεμάτων, συζητούμε για τις δυσκολίες του έργου που ανέλαβαν οι Απόστολοι στον κόσμο. Με ποιον τρόπο ο Χριστός συνέχισε να βρίσκεται κοντά τους και να τους βοηθά;

3. Τι σημασία έχει για τον κόσμο μας σήμερα, να παραμένουν οι άνθρωποι ενώμενοι μεταξύ τους;

4. Βρίσκουμε στους θρησκευτικούς χάρτες του σχολείου, τις πορείες των Απόστολων και τις πόλεις που επισκέφτηκαν για να διαδώσουν τη διδασκαλία του Χριστού (συμβουλευόμαστε και το χάρτη της ενότητας 1.2). Αναφέρουμε τις δυσκολίες ενός τέτοιου ταξιδιού.

Παραθέματα

★ Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Γιού και του Αγίου Πνεύματος...

(Ματθαίου 28,19)

Μετάφραση

Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές μου όλους τους λαούς. Βαφτίστε τους στο όνομα του Πατέρα και του Γιού και του Αγ. Πνεύματος.

★ ..αλλά λήψεσθε δύναμιν επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφ' υμάς.

(Πράξεις 1,8)

Μετάφραση

Θα λάβετε όμως δύναμη όταν θα' ρθει το Άγιο Πνεύμα σ' εσάς.

2.2 Ο Στέφανος: Πρωταγωνιστής και Πρωτομάρτυρας



- A. Η πρώτη Εκκλησία υπόσχεται, ελπίζει και προσπαθεί για έναν κόσμο ειρηνικό και γεμάτο αγάπη.
- B. Εκλέγονται από την Εκκλησία 7 διάκονοι, οι οποίοι θα φροντίζουν όσους ανθρώπους έχουν ανάγκη.
- C. Ο διάκονος Στέφανος ξεχωρίζει γρήγορα για την πίστη και το ζήλο του.
- D. Οι αρετές του αυτές τον οδηγούν στο μαρτύριο, όπου διδάσκει τη συγχωρητικότητα.

Η Εκκλησία ανακουφίζει τον ανθρώπινο πόνο

Βρισκόμαστε στα πρώτα χρόνια μετά την Ανάληψη του Χριστού και η Εκκλησία προσπαθεί να κάνει πράξη τη διδασκαλία του για την αγάπη του ανθρώπου προς τον πλησίον του. Στα πρώτα βήματά της, στρέφει το ενδιαφέρον και την αγάπη της στους αδυνάτους και αγωνίζεται για να τους ανακουφίσει από τον πόνο και τη δυστυχία. Ιδιαίτερα όμως, προσέχει τις χήρες γυναίκες και τα παιδιά, που οι άρχοντες και οι πλούσιοι της εποχής εκμεταλλεύονταν.

Η Εκκλησία αναθέτει τη φροντίδα των πονεμένων στους 7 διακόνους



Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος υπηρέτησε την Εκκλησία κι έδωσε πρώτος τη ζωή του για το Χριστό (εικόνα από την I.M. Αγ. Αικατερίνης, Σινά).

Για να γίνει λοιπόν πιο εύκολο το έργο της Εκκλησίας, οι Απόστολοι ζήτησαν από τα μέλη της να εκλέξουν επτά διακόνους, τους πιο πρόθυμους, εργατικούς και αφοσιωμένους, ώστε να τους αναθέσει τη φροντίδα των πονεμένων. Ανάμεσά τους ήταν κι ο Στέφανος, ο οποίος δέχτηκε με χαρά την αποστολή του και πρωταγωνίστησε στα καθήκοντα που ανέλαβε. Φρόντιζε και περιποιόταν τους φτωχούς και τους πεινασμένους και τους μιλούσε για τον καινούργιο κόσμο που ο Χριστός είχε υποσχεθεί.

Το μαρτύριο του Στεφάνου

Ο ζήλος του Στεφάνου ενόχλησε τους διώκτες του Χριστού. Τον κατηγόρησαν για ασέβεια και τον οδήγησαν σε δίκη. Ο Στέφανος, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, υποστήριξε με θάρρος την πίστη του στον Χριστό. Εξοργισμένοι οι δικαστές τον καταδίκασαν σε θάνατο. Τον οδήγησαν έξω από την πόλη και τον θανάτωσαν με λιθοβολισμό. Με το θάνατό του έγινε πρωτομάρτυρας, ο πρώτος στη ζωή της Εκκλησίας, ο οποίος μαρτύρησε για το Χριστό κι έδωσε τη ζωή του γι' Αυτόν. Η μνήμη του τιμάται στις 27 Δεκεμβρίου.

Το μαρτύριο του Στεφάνου, παράδειγμα για όλη την Εκκλησία

Ο Στέφανος, με το μαρτύριό του, δίδαξε τις βασικές αρετές ενός χριστιανού, την πίστη και την αγάπη. Πίστη τόσο δυνατή που δεν λογάριασε το θάνατο. Άλλα και αγάπη που έφτασε μέχρι τη συγχώρηση αυτών που τον λιθοβόλησαν. Έτσι, φανερώθηκε στην πράξη ότι η αγάπη νικά το μίσος. Γ' αυτό, αν και οι διώκτες του Χριστού κατάφεραν να σκοτώσουν το Στέφανο, η Εκκλησία ανέδειξε μυριάδες μάρτυρες για να συνεχίσουν το έργο του. Αυτό το έργο μάς ζητά η Εκκλησία να συνεχίσουμε. Έργο αγάπης και θυσίας, που δυναμώνει η πίστη στο Χριστό! Γιατί είναι θυσία να περιορίζουμε τις επιθυμίες μας, για να υπηρετούμε αληθινά τον αδελφό μας!



Ο λιθοβολισμός του Στεφάνου. Το μαρτύριο του λιθοβολισμού ήταν μια συνηθισμένη μορφή τιμωρίας εκείνη την εποχή, που διατηρείται ακόμη και σήμερα σε κάποιες περιοχές της Μέσης Ανατολής για όσους παρανομούν, π.χ. ληστές (φορητή εικόνα, Ι. Μ. Βατοπαιδίου, Άγ. Όρος).

Εργασίες

1. Θέματα για συζήτηση:

- A. Η Εκκλησία ενδιαφέρεται και φροντίζει όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις.
- B. Με αφορμή την τελευταία παράγραφο του μαθήματος συζητούμε ποια στοιχεία πρέπει να έχει ο αγώνας μας ώστε να υπηρετήσουμε αληθινά τον συνάνθρωπό μας.



2. Συμπληρώνουμε τη μεσοστιχίδα του μάρτυρα.

----- M -----	Ένα από τα πρόσωπα της Αγ. Τριάδας.
----- A -----	Τη γιορτάζουμε μετά το Πάσχα.
----- P -----	Γι' Αυτόν μιλούσαν οι μαθητές.
----- T -----	Πρώτος μάρτυρας και διάκονος.
----- Y -----	Το υπέμεινε ο Στέφανος.
----- P -----	Χαρακτηρίστηκε έτσι ο Στέφανος.
----- A -----	Ο Στέφανος υπήρξε παράδειγμα γι' αυτήν.
----- S -----	Ως τέτοιος είχε εκλεγεί ο Στέφανος.

3. Συνδέουμε τα σωστά με βάση το κείμενο.

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Η Εκκλησία μεριμνά | • | a. να εκλεγούν επτά διάκονοι. |
| 2. Η Εκκλησία αποφασίζει | • | β. για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και της δυστυχίας. |
| 3. Ο Στέφανος υπήρξε | • | γ. γενναίος λοχαγός. |
| 4. Ο ζήλος του Στεφάνου | • | δ. με λιθοβολισμό. |
| 5. Ο Στέφανος μαρτύρησε | • | ε. ενόχλησε τους διώκτες του Χριστού. |
| 6. Με το θάνατό του
ο Στέφανος έγινε | • | στ. πρωτομάρτυρας.
ζ. νεομάρτυρας.
η. διάκονος και μάρτυρας. |

Παραθέματα

★ Στέφανος δε πλήρης πίστεως και δυνάμεως εποίει τέρατα και σημεία μεγάλα εν τω λαώ. Ανέστησαν δέ τινές των εκ της συναγωγής... συζητούντες τω Στεφάνω, και ουκ ίσχυν αντιστήναι τη σοφία και τω πνεύματι ω ελάλει.

(Πράξεων 6,8-10)

Μετάφραση

Ο Στέφανος, γεμάτος από τη χάρη και τη δύναμη του Θεού, έκανε μεγάλα και καταπληκτικά θαύματα ανάμεσα στο λαό. Μερικοί από τη συναγωγή... άρχισαν να λογομαχούν με το Στέφανο. Δεν μπορούσαν, όμως, ν' αντιμετωπίσουν τη σοφία και το Άγιο Πνεύμα που τον φώτιζε στα λόγια του.

★ Ο Στέφανος, την ώρα του μαρτυρίου του, συγχώρησε όσους τον λιθοβόλούσαν και παρακάλεσε το Χριστό να μην υπολογίσει την αμαρτία που έκαναν εκείνη τη στιγμή, λέγοντας: «Κύριε, μη στήσης αυτοίς την αμαρτίαν ταύτην», δηλαδή, «Κύριε, μη λογαριάσεις σε αυτούς αυτή την αμαρτία»

(Πράξεων 7,60)

