

2.7 Νεομάρτυρες



Α. «Νεομάρτυρες» ονομάζουμε τα μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τα οποία μαρτύρησαν την περίοδο της Τουρκοκρατίας εξαιτίας της πίστης τους στο Χριστό.

Β. Και σήμερα, σε όλο τον κόσμο, αναδεικνύονται νεομάρτυρες της πίστης, οι οποίοι προσφέρουν τον εαυτό τους, ώστε να γνωρίσουν οι άνθρωποι την αληθινή ζωή κοντά στο Χριστό.



Ποιοι ήταν οι Νεομάρτυρες

Σήμερα στην τάξη μας ήλθε ένας νέος μαθητής. Τον λένε Αγγελή. Τον ρωτήσαμε για το όνομά του και μας είπε πως δεν είναι χαϊδευτικό, αλλά το όνομα ενός Νεομάρτυρα. Ενός απλού ανθρώπου που μαρτύρησε για την πίστη του πριν από διακόσια περίπου χρόνια, τον καιρό που ο τόπος μας δεν ήταν ελεύθερος.

Ο δάσκαλος μάς εξήγησε πως, σε κάθε εποχή, υπήρχαν κάποιοι περισσότερο γενναίοι από τους άλλους, άντρες,

γυναίκες ακόμη και παιδιά, που υπερασπίστηκαν την πίστη τους και πέθαναν για να μην προδώσουν το Χριστό και την Εκκλησία.

Ιδιαίτερα στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, πολλοί χριστιανοί, για να μην αλλαξιπιστήσουν, προτίμησαν τον δρόμο του μαρτυρίου. Ανάμεσά τους ο Κωνσταντίνος ο Υδραίος, ο Γεώργιος από τα Ιωάννινα και άλλοι.

Έτσι ο δάσκαλος μάς έδωσε να καταλάβουμε ότι Νεομάρτυρες ονομάστηκαν οι «νέοι» μάρτυρες της πίστης (για να ξεχωρίζουν από τους πρώτους μάρτυρες της Εκκλησίας), οι οποίοι την περίοδο της Τουρκοκρατίας έχυσαν το αίμα τους για το Χριστό. Μάλιστα, δεν ήταν μόνο Έλληνες. Ορισμένοι κατάγονταν από άλλες χώρες, όπως ο Γαβριήλ από τη Σερβία, ο Κωνσταντίνος από τη Ρωσία ή άλλοι ήταν προηγουμένως μουσουλμάνοι, όπως ο Αχμέτ Κάλφας. Όλοι αυτοί αγαπούσαν την πατρίδα τους αλλά, πάνω απ' όλα, τους ένωνε η πίστη στο Χριστό που καταργούσε κάθε διαφορά μεταξύ τους!



Ο Άγιος Αγγελής εορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου (φορητή εικόνα, έργο του αγιογράφου Θ. Κουτσιπετσίδη).



Ο Άγιος Γεώργιος από τα
Ιωάννινα εορτάζεται
στις 17 Ιανουαρίου
(φορητή εικόνα).

Η ιστορία του Αγίου Αγγελή

Έπειτα, ο δάσκαλος μας διηγήθηκε την ιστορία του Αγίου Αγγελή. Καταγόταν από το Άργος και ήταν γιατρός. Πρόσφερε θεραπεία στα σώματα και παρηγοριά στις ψυχές των ανθρώπων. «Κάποια στιγμή», συνέχισε, «ένιωσε την ανάγκη να μαρτυρήσει για το Χριστό. Φανταστείτε, λοιπόν, παιδιά την έκπληξη των συγχωριανών του, όταν ξαφνικά έγινε μουσουλμάνος! Δεν έφτανε αυτό, αλλά προκάλεσε κι ένα επεισόδιο και οι τουρκικές αρχές τον εξόρισαν στη Χίο. Εκεί κατάλαβε το λάθος του, μετανόησε και ζήτησε όλη μέρα συγχώρηση από το Θεό. Άρχισε τότε να κηρύγγει την πίστη στο Χριστό χωρίς να φοβάται. Οι Τούρκοι τον συνέλαβαν και αφού τον έδειραν με μανία τον έκλεισαν στη φυλακή του κάστρου της Χίου. Ο Αγγελής δεν άλλαξε γνώμη και τελικά μαρτύρησε στις 3 Δεκεμβρίου του 1813».

Οι Νεομάρτυρες συνεχίζουν με τη ζωή τους το έργο των πρώτων Αγίων

Και ο δάσκαλος συμπλήρωσε: «Νεομάρτυρες δεν έπαψαν να υπάρχουν ποτέ στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Διότι, όσο θα πολεμάται η πίστη στο Χριστό, σε κάθε εποχή και σε κάθε τόπο θα αναδεικνύονται μάρτυρες, δηλαδή άνθρωποι, οι οποίοι, ακόμη και με κίνδυνο της ζωής τους, δεν αρνούνται αυτήν την πίστη.

Είναι εκείνοι, οι οποίοι συνεχίζουν το έργο των Αποστόλων του Χριστού. Άλλες φορές θυσιάζονται για να ενισχύσουν την πίστη των αδύναμων αδερφών τους (όπως στην Τουρκοκρατία), κι άλλες φορές για να μεταφέρουν την πίστη τους στα πέρατα της γης.

Σε κάθε Ιεραποστολική προσπάθεια, όπου μεταφέρεται ο λόγος του Χριστού, υπάρχουν άνθρωποι με δυνατή πίστη σ' αυτόν. Άνθρωποι που υπερασπίζονται το δικαίωμα των συνανθρώπων τους, να ελπίζουν σ' έναν καινούριο κόσμο, ειρηνικό και γεμάτο αγάπη, στηρίζοντας την ελπίδα αυτή με το αίμα τους!»



Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Υδραίος,
εορτάζεται στις 14 Νοεμβρίου
(τοιχογραφία I.M. Πεντέλης).



Η Εκκλησία μας έχει να παρουσιάσει νέφη (πολλούς σαν σύννεφα δηλαδή) Νεομαρτύρων (τοιχογραφία 14ου αι., από τον ναό της Παναγίας της Οδηγήτριας, Μυστράς).

Εργασίες

1. Χωριζόμαστε σε ομάδες και συλλέγουμε όσα περισσότερα στοιχεία μπορούμε από εγκυκλοπαίδειες, βιβλία και δικτυακούς τόπους, για τους Νεομάρτυρες. Διαλέγουμε έναν Νεομάρτυρα και παρουσιάζουμε μια εργασία με τα στοιχεία που συλλέξαμε από τη ζωή, το έργο και το μαρτύριό του.

2. Συμπληρώνουμε τις λέξεις που λείπουν.

Στην τάξη μας ήρθε ένας νέος μαθητής. Τον λένε Έχει το όνομα ενός, ενός απλού ανθρώπου που μαρτύρησε για την του. Στην περίοδο της πολλοί Χριστιανοί για να μην προτίμησαν το δρόμο του Ο Άγιος Αγγελής πρόσφερε στο σώμα και στις ψυχές των ανθρώπων. Όσο θα η στο Χριστό, σε κάθε εποχή και σε κάθε τόπο θα μάρτυρες. Είναι εκείνοι που άλλες φορές για να την πίστη των αδύναμων αδερφών τους κι άλλες φορές για να την πίστη τους στα πέρατα της γης.

Παραθέματα**Απολυτίκιο των Νεομαρτύρων**

Αίνους και ωδάς, οι φίλαθλοι συν πόθῳ
άδωμεν αεί τοις νέοις των μαρτύρων
ο γάρ γεραίρων μάρτυρας, Χριστού φίλους,
Χριστόν γεραίρει, τον φίλον των Μαρτύρων.

(Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, Επίγραμμα Ιαμβικόν εις τους νεομάρτυρας)

Μετάφραση

Όσοι είμαστε αγωνιστές να τραγουδάμε πάντα

με πόθο για τους νέους μάρτυρες,

γιατί αυτός που τιμά τους μάρτυρες, που είναι φίλοι του Χριστού,
τιμά το Χριστό, που είναι φίλος των μαρτύρων.



Η εκκλησία μας και όλος ο λαός τιμούν τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Υδραίο (φωτογραφία από τη Λιτανεία του Λειψάνου του Αγίου στην Ύδρα).